



SPACE-KEES

*Alles is rustig in de ruimte
De planeten draaien keurig hun jaarlijkse rondje
Maar ergens in de Melkweg zweeft een eenzame ruimtecapsule
SPACE-KEES is op missie: Het verkennen van ons zonnestelsel
Vandaag meldt hij zich om verslag uit te brengen:*

*Aarde voor SPACE-KEES
Aarde voor SPACE-KEES
Start rapportage*

Alles is hier rustig, alles is stil
Of het nu herfst of zomer is, dat maakt geen verschil
Al onze planeten hangen er nog keurig bij
En zo af en toe schiet een komeet voorbij
Ik vloog langs Mercurius, dat was interessant
Het was erg warm, dus ik ben er niet geland
Daarna door naar Venus, dat is best wel raar
Want een hele dag duurt daar langer dan een jaar

Space-kees... Niet bang voor zwarte gaten
Space-kees... Voor hem gaat niets te ver
Space-kees... houdt de ruimte in de gaten
Space-kees... onze eigen ster!

Toen vloog ik langs de aarde, ongevaarlijk was het niet
Ik knalde bijna bovenop een grote satelliet
Alleen maar voor de gein nog een rondje om de maan
Ik zag de Amerikaanse vlag er nog keurig netjes staan
Nu ben ik geland op Mars, voor een dag of tien
Ik heb nog helemaal geen groene mannetjes gezien
prima SPACE-KEES, bedankt voor dit verslag
Je verdient voor al dit harde werk een extra vrije dag

refrein

Lichtjaren verder kwam ik aan bij Jupiter
Met meer dan 80 manen dus die zie al van ver
En daarna naar Saturnus met die hele grote ring
Een beetje overdreven, maar goed, iedereen z'n ding
Door naar Uranus, ik zag het al meteen
Die is gemaakt van gas, daar knal je zo doorheen
Nu vlieg ik bij Neptunus, bedekt met ijs
Dat zijn onze acht planeten, dus het einde van de reis

refrein

SPACE-KEES - SPACE-KEES - SPACE-KEES - SPACE-KEES - SPACE-KEES